

Gedaanteverandering van de Heer: Laat je aanraken door Hem!

Wie van vrouwenvoetbal houdt is deze dagen in de zevende hemel, moet een uitermate gevoel van gelukzaligheid hebben gekend, toen onze nationale leeuwinnen afgelopen donderdag in Enschede door de overwinning op Engeland de finale bereikten. En de meest geliefde supporters waren ervan getuige in het stadion, toen onze oranje-speelsters boven zichzelf uitstegen in de voetbaltempel. Een avond waarop het aardse, alledaagse werd vergeten en we ons even op een andere plek mochten wanen. Met grote inzet en saamhorigheid, prima samenwerking, geloof in zichzelf en een gezonde teamgeest wist men het ogenschijnlijk onbereikbare toch te bereiken. De speelsters op de groene grasmat kregen een felgekleurde oranje glans en hun shirtjes schitterden in het stadion. Ze werden gedragen door een kracht die groter was dan zij zelf, en heel Nederland werd in één keer duidelijk dat het bijzondere vrouwen waren, het meest geliefde team van dit moment, waaraan velen vreugde en hoop beleefden. Een avond, een ervaring om nooit te vergeten.

Zo'n bijzondere ervaring moet zich ook hebben afgespeeld op de berg Tabor toen Jezus daar was met zijn drie meest trouwe en geliefde supporters: Petrus, Jacobus en Johannes. En daar, op die bijzondere plek, ver verheven boven de aarde, waar het leven alledag zich afspeelt, het leven waarin mensen elkaar beconcurreren, te slim af zijn, de wereld waarin men meer denkt aan eigen belang, eigen voordeel, dan aan solidariteit met de ander, daar op het topje van die berg, krijgen ook de drie leerlingen een bijzondere ervaring. Daar wordt hen ineens duidelijk wie Jezus ten diepste is, wat de levensroeping van deze timmermanszoon uit Nazareth is. Ze zien dat Jezus ineens verkeert in het gezelschap van de twee grote Joodse Profeten, Mozes en Elia. De timmermanszoon wordt boven de aardse wereld uitgetild, door een kracht die groter is dan Hij zelf, en in één lijn gezet met de grote profeten! Wat er met Hem gebeurt is van een andere wereld. Zijn gezicht gaat stralen als de zon, zijn kleren worden zo wit als licht. Hij wordt door de hemel gepresenteerd als de nieuwe Mozes, die de Oude Wet en de Profeten in vervulling komt brengen. En dan klinkt er uit de lichtgevende wolk een wonderbare stem die zegt: Dit is mijn geliefde Zoon, aan wie Ik vreugde beleef, luister naar Hem! Dit is een moment van opperste geluk voor de leerlingen, en dat moment willen zij vasthouden, zoals wij allen graag die geluksmomenten in ons leven willen vasthouden. Daarom willen ze drie tenten gaan bouwen. Maar die geluksmomenten duren maar even, het alledaagse leven gaat de volgende dag verder, dan wacht er weer een nieuwe uitdaging, zoals de zware finale wedstrijd morgen/vandaag voor de Oranjedames.

Daarom ook moeten ze de berg weer afdalen, terug in het gewone leven, waar hun levensopdracht wacht, om Jezus' voorbeeld te volgen en mensen tot hun recht te laten komen, te bevrijden uit knellende banden die wereldse en religieuze leiders hun opleggen. Zij zijn geroepen om mensen boven zichzelf te laten opstijgen, hen te bevrijden uit de donkere kerker en hen het licht te laten ervaren, hen het gevoel te geven meer te zijn dan ze zelf denken! Zij zijn geraakt door de zending, de levensopdracht van Jezus, die door die andere wereld bevestigd wordt, om mensen weer te laten stralen door alle duisternis en lijden die hun leven bedreigt.

Maar in de gedaanteverandering gaat het niet alleen om de bevestiging van Jezus' opdracht door die andere wereld, en ook niet alleen om te laten zien dat de trouwste leerlingen van Jezus hierdoor geraakt werden in een ultiem moment van geluk. Nee, lieve mensen, het verhaal wil dat wij ons ook laten raken door wat Jezus overkwam. Want tegen ieder van ons wordt vandaag gezegd: Jij bent God's meest geliefde kind! Daarom: ga anders in het leven staan, dan je de mensen om je heen ziet doen. Werk aan die nieuwe wereld tussen hemel en aarde, waar andere dingen gebeuren dan de verhalen uit de krant en de media, andere dingen dan in de supermarkt en op straat, het asielzoekerscentrum, in de harde wereld van het mannenvoetbal. Werk aan een nieuwe wereld waar andere dingen gebeuren dan wereldse machthebbers en politici ons voorhouden onder het motto: "pakken wat je pakken kan", "ieder voor zich en God voor ons allen", "eigen landje eerst"!

Jezus wil ons optillen naar een wereld zonder grenzen zo groot als het heelal, naar een hemel voor de mensen, waar wij allen geluk mogen ervaren. Vandaag wordt ons die weg naar geluk gewezen. Het is

niet de weg van de gelukindustrie, de weg van het grote geld, het egoïsme en het eigenbelang. Nee, het Evangelie zegt: "Luister naar Hem". We zullen nooit geluk en vrede vinden zolang we het naar ons zelf toe denken en naar ons zelf toehalen!
"Gelukkig zij wie zuiver van hart zijn, want zij zullen God zien!

Amen.

Denekamp/Tilligte/Noord Deurningen,
5/6 augustus 2017
Pastor Jan Kerkhof Jonkman