

26e zondag: Keer terug, doe goed!

Beste medegelovigen,

Vaak hoor ik mensen klagen over de massale kerkverlating van onze jonge generatie. Waar blijven ze toch? De ouders hebben de kinderen ooit laten dopen om ze het christendom als bagage en voedsel voor het leven mee te geven. De Eerste Communie was een geweldig feest waar de kinderen er op hun mooist uit zagen en beloond werden met prachtige cadeau 's. In het Sacrament van het Vormsel werden ze definitief gezalfd met het teken van Gods Geest, en gesterkt in hun opdracht als een gaaf mens de wereld in te trekken naar het voorbeeld van Jezus van Nazareth. Maar dit sacrament blijkt in onze dagen een sacrament van uittocht te zijn, want na het Vormsel zie je ze niet meer terug in de kerk en laten ook veel ouders het afweten. Ooit hebben ze "Ja" gezegd tegen het christelijk geloof en nu lijkt het of ze niet veel meer geven om het geloof. De koppen in de kerk worden steeds grijzer, banken steeds leger en kerkbesturen moeten zich in alle bochten wringen om de financiën rond te krijgen. Zou God zich dan ook langzaam terugtrekken uit Lumen Christi, uit ons eens zo katholieke Twente? Als Hij niet meer welkom is in de harten van de jonge en moderne Westerse mens, waar is Hij dan nog wel welkom? Waar krijgt Hij de kans om te overleven en mensen in onze dagen te inspireren en te voeden?

Is het "Ja", dat we ooit uitspraken in Doopsel en Vormsel een Twents "Joa, joa"? Ach, om iemand niet teleur te stellen zeggen we maar Ja, en ondertussen gaan we onze eigen weg, naar eigen inzicht en blijkt het "Joa, joa" eerder een Nee te zijn!

Zijn het dan alleen de trouwe gelovigen, die elke zondag nog braaf naar de kerk gaan, die het geloof levend houden? Zijn zij het die God present stellen in onze wereld? Ben je er dan mee wanneer je gewoon je zondagsplicht doet en er verder niet aan je te zien is dat je leeft als een gelovig mens? Aan een mens die zich bekommert om de kwetsbare medemens, iemand die opkomt voor gerechtigheid, voor vrede? De Lezingen in de Schrift dagen ons vandaag uit om het niet alleen bij mooie woorden te laten, bij een trouwe kerkgang, maar daarnaast je handen uit de mouwen te steken. Want op maandag moet je kunnen laten zien wat je als christen waard bent in het leven van alledag. De mensen die zich alleen mooi en braaf voordoen worden vandaag in het Evangelie ontmaskert. Jezus zelf trof ze ook aan, de mooi weer gelovigen, de mooipratende, die "ja" zeiden en nee" deden." Het Evangelie houdt ons vandaag een confronterende spiegel voor. Dik tevreden zijn over jezelf als gelovige brengt meteen ook een grote valkuil mee. Je kan snel van jezelf denken dat jij het allemaal goed doet, en dat anderen, zei die zogenaamd "nee" zeiden en na het Vormsel de kerk verlieten op de verkeerde weg zitten, terwijl zij zich juist in het leven van alledag bekommeren om de zaken van Gods Koninkrijk als: zorg voor de kwetsbare medemens, opkomen voor rechten van vluchtelingen, rechten van medeburgers, zich inzetten voor het welzijn en de vrede in de samenleving. Gods Wijngaard omvat geheel de aarde en beperkt zich niet alleen tot de Kerk, hoezeer zij ook de voedingsbron is en kan zijn voor ons geloof en onze spiritualiteit.

Beste mensen, vandaag worden we opgeroepen om voorzichtig te zijn met oordelen over de "ja-knikkers" en die "nee" doen, je kunt je misschien wel eens vergissen in mensen, die net als de tweede zoon uit het evangelie, aanvankelijk "nee" zei, maar uiteindelijk spijt kreeg en toch deed wat zijn vader van hem vroeg.

Jezus houdt ons daarom een spiegel voor: op wie lijken wij het meest: de eerste zoon die braaf elke zondag in de kerk zit, braaf zijn kerkelijke verplichtingen vervult maar in het leven van alledag zijn eigen plan trekt. Of op de tweede zoon, die aanvankelijk de kerk de rug lijkt toe te keren, maar toch tot inkeer komt en zich in de wereld als een bewogen mens, een bewogen christen manifesteert? Of dragen we een beetje het beeld van beide zonen mee, die "ja" zeggen, en ook "ja" doen en op

maandag onze handen uit de mouwen steken.

Want Gods Koninkrijk moeten we niet alleen verkondigen, maar vooral ook doen!

Daarom beste mensen: doe goed, zie de ander en leef in liefde, gedraag je zó dat de ander zich niet op jou verkijkt!

Want wie weet...ooit kom je er misschien achter dat je ten diepste nog altijd een katholieke jongen of meisje bent!

Amen.

Noord Deurningen, Denekamp Gerardus Majella,

1 oktober 2017,

*Pastor Jan Kerkhof Jonkman*