

GEBEDSVIERING 22 MAART DENEKAMP

Lied bij intrede

Inleiding

Beste medeparochianen en allen die met ons zijn verbonden, vanuit de H. Nicolaaskerk heet ik u thuis, namens mijn collega pastoor Munsterhuis, hartelijk welkom. Het is onwerkelijk om hier staan in deze lege kerk, maar door de moderne communicatiemiddelen zijn en voelen wij ons met elkaar verbonden. Dat is belangrijk, zeker in deze tijd waarin wij zoveel mogelijk fysiek contact met anderen moeten vermijden. Meer dan ooit hebben wij behoefte aan contact, aan saamhorigheid, aan bemoediging om deze onzekere tijd samen door te komen. Juist in deze veertig dagentijd brengt de liturgie ons in contact met aspecten in het leven waar het werkelijk om gaat en roept ze vragen op als: Wie leidt ons door de beproeving van deze dagen, wie geeft ons richting om deze crisis te boven te komen, wie lest ons diepste verlangen? Wie opent ons de ogen voor de nieuwe toekomst? Levensvragen die ons meer dan ooit diep van binnen raken.

Lieve mensen mogen wij vandaag in deze gebedsdienst samen de hoop en kracht vinden om de weg te gaan die voor ons ligt. Mogen dat doen in verbondenheid met allen die getroffen zijn door het coronavirus, die ernstig ziek zijn en in angst leven voor wat hen te wachten staat. Moge in deze viering op zondag Laetare, (weest blij) voor hen en ons allen al een lichtpuntje zichtbaar worden van de toekomst waar we zo naar verlangen.

Vertrouwen we daarbij op de Eeuwige, de grond van ons bestaan, God, onze Schepper, Hij die zich aan ons heeft geopenbaard als:

De Vader, Zoon en Heilige Geest. Amen.

Schuldbelijdenis

We lopen elkaar dikwijls voorbij.
Soms lopen we elkaar liever omver.
We geven elkaar nauwelijks ruimte.

*Nu is het de tijd
Om elkaar recht in de ogen te kijken
En elkaar te zien staan.*

We lopen elkaar dikwijls voorbij.
Soms lopen we elkaar liever omver.
We geven elkaar nauwelijks ruimte.

*Nu is de tijd
Om met elkaar in gesprek te gaan
En ons hart te laten spreken.*

We lopen elkaar dikwijls voorbij.
Soms lopen we elkaar liever omver.
We geven elkaar nauwelijks ruimte.

*Nu is de tijd
Om stil te staan bij onszelf
En te luisteren naar wat het Leven van ons vraagt*

We lopen elkaar dikwijls voorbij.
Soms lopen we elkaar liever omver.
We geven elkaar nauwelijks ruimte.

Lied

Gebed bij de ritus van het Licht

Laten wij ons verlichten
door Gods vruchten van het licht.
Steken we daartoe deze kaars aan en bidden...

Vader, Gever van alle goeds,
schenk ons door dit licht de goedheid
om te zien wat gedaan moet worden
in uw wereld.

Zoon, Gezicht van Gods betrokkenheid op de wereld,
schenk ons door dit licht het geduld en de liefde
om te zien naar waar de mens in nood, angst en tegenslag verkeert
opdat wij liefde, mededogen en betrokkenheid tonen aan onze medemens.

Geest, Brenger van echtheid,
schenk ons door dit licht het inzicht
om te zien wat uiteindelijk belangrijk is in het leven
en ons daarvoor inzetten.

Gebed

Heer onze God,
niet voor het duister hebt Gij ons gemaakt,
niet voor de dood,
maar voor het licht dat in de wereld is gekomen:
Jezus, de Heer.
Wek ons uit de blindheid voor de maakbaarheid van ons eigen leven,
genees ons, open onze ogen,
breng ons naar het licht dat alle mensen redding brengt:
Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Evangelie

Johannes 9

In die tijd zag Jezus in het voorbijgaan een man die blind was van zijn geboorte af. Hij spuwde op de grond, maakte met het speeksel slijk, bestreek daarmee de ogen van de man en zei tot hem: 'Ga u wassen in de vijver van Silóam', – wat betekent: gezondene –. Hij ging ernaar toe, waste zich en kwam er ziende vandaan.

Zijn burens nu en degenen die hem vroeger hadden zien bédelen, zeiden: 'Is dat niet de man, die zat te bédelen?' Sommigen zeiden: 'Inderdaad, hij is het.' Anderen: 'Nee, hij lijkt alleen maar op hem.' Hijzelf zei: 'Ik ben het.' Men bracht nu de man die blind geweest was bij de Farizeeën; de dag waarop Jezus slijk had gemaakt en zijn ogen geopend, was namelijk een sabbat. Ook de Farizeeën vroegen hem dus, hoe hij het gezicht herkrege had. Hij zei hun: 'De man die Jezus heet, deed slijk op mijn ogen, ik waste mij en ik zie.' Toen zeiden sommige Farizeeën: 'Die man komt niet van God, want Hij onderhoudt de sabbat niet.' Anderen zeiden: 'Hoe zou een zondig mens zulke tekenen kunnen doen?' Zo was er verdeeldheid onder hen. Zij richtten zich opnieuw tot de blinde en vroegen: 'Wat zegt gijzelf van Hem, daar Hij u toch de ogen geopend heeft?' Hij antwoordde: 'Het is een profeet.'

Zij voegden hem toe: 'In zonden ben je geboren, zo groot als je bent, en jij wilt ons de les lezen?' Toen wierpen ze hem buiten.

Jezus vernam dat men hem buitengeworpen had en toen Hij hem aantrof, zei Hij: 'Geloof ge in de Mensenzoon?' Hij antwoordde: 'Wie is dat, Heer? Dan zal ik in Hem geloven.' Jezus zei hem: 'Gij ziet Hem, het is Degene die met u spreekt.' Toen zei hij: 'Ik geloof, Heer.' En hij wierp zich voor Hem neer.

Overweging

Orgelspel

Voorbede*ontsteken wierook*

Heer, samen met velen richten wij ons tot U en bidden:

Toon uw nabijheid aan allen die zich angstig en onrustig voelen,
aan wie zich zorgen maken over zichzelf
en over de mensen die hen dierbaar zijn.

Schenk genezing en kracht aan alle zieken,
aan hen die alleen zijn,
aan mensen zonder vrienden of familie.
Sterk allen die werken in ziekenhuizen en woon- en zorgcentra,
in scholen en kinderdagverblijven,
in huizen waar kwetsbare mensen wonen.

Geef wijsheid en moed
aan alle politieke leiders
en aan allen die verantwoordelijkheid dragen over anderen.
Neem allen die door het Corona-virus gestorven zijn
op in uw vrede,
en troost allen die om hen rouwen.

Bidden wij voor de intenties die zijn aangevraagd:

dat zij mogen leven in uw Licht, thuis mogen zijn bij U en mogen zien wat wij nog
niet kunnen zien.

Bidden wij een moment voor datgene wat er leeft in de stilte van ons hart

God, verhoor onze gebeden die wij verzamelen in het Gebed dat Jezus ons leerde:

Onze Vader.....

Lied:

Slotgebed:

God van alle leven,
van oudsher hebt Gij uw liefde aan de mensen getoond.
In Jezus, uw Zoon, zijt Gij ons heel nabij gekomen.
Hij heeft zieken genezing en vrede gebracht,
Door zijn goedheid en verzoening
heeft Hij nieuwe toekomst geopend
voor mensen die verloren waren.

Geef ons kalmte, wijsheid en moed
om te onderscheiden wat we kunnen doen
om anderen tot steun te zijn
en deze crisis te helpen overwinnen.

Doe ons groeien in hoop en vertrouwen
nu wij allen zo sterk onze kwetsbaarheid ervaren,
en houd in ons het geloof levend
dat Gij alles ten goede leidt.
Door Christus, onze Heer.

Mededelingen

Woord van bemoediging en Zegen:

Slotlied