

## **Liturgie 21 juni: Je hoeft niet bang te zijn (Vaderdag)**

**m.m.v. Vivace**

### **Openingslied: Pak maar mijn hand**

### **Kruisteken, begroeting en inleiding**

### **Ontsteken van de kaars**

### **Schuldbelijdenis**

Tot God bidden wij,  
om een open hart,  
om open oren,  
om liefdevolle ontferming...

Ik belijd voor de almachtige God...

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,  
onze zonden vergeven  
en ons geleiden naar het eeuwig leven. Amen.

### **Lied: Father I adore You**

#### **Gebed**

God, onze Vader,  
Gij leidt alles ten goede voor wie zijn vertrouwen stelt op U.  
Wij hebben niets te vrezen want ons lot is in uw hand.  
Geef dat wij ons nooit over U schamen  
maar uw Naam oprecht belijden voor de mensen  
en erfgenamen worden van uw belofte.  
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,  
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,  
God, door de eeuwen der eeuwen Amen.

### **Lezing: Wees niet bang**

Wees niet bang  
om uit spreken wat je van mij ziet en hoort:  
roep het uit, in taal en teken,  
wees mijn blijvend nieuwe woord.  
Wees niet bang  
en blijf niet binnen om de mensen en hun spot:  
eenmaal zal de waarheid winnen  
als het klare licht van God.

Wees niet bang  
om na te leven wat ik hier heb voorgedaan:  
door de liefde voortgedreven  
voor de anderen bestaan.  
Wees niet bang  
geen macht kan roven wat ik zelf verzameld heb;  
wees niet bang  
en blijf geloven in de toekomst die ik schep.  
Wees niet bang van mij te zingen,  
want de mens die mij belijdt zal ik met eer  
Omringen tot in alle eeuwigheid.

### **Lied: Leun op mij**

#### **Bij de opening van de Schriften**

De Schrift nodigt ons uit  
ons hart te openen voor de Eeuwige,  
te vertrouwen op de Levende God.

#### **Evangelie *Matteüs 10,26-33***

In die tijd zei Jezus tot zijn apostelen: ‘Wees niet bang voor de mensen. Niets is bedekt of het zal onthuld, niets verborgen of het zal bekend worden. Wat Ik u zeg in het duister, spreekt dat uit in het licht, en wat ge u in het oor hoort fluisteren, verkondigt dat van de daken. Weest niet bevreesd voor hen die wel het lichaam kunnen doden maar niet de ziel; vreest veeleer Hem die èn ziel èn lichaam in het verderf kan storten in de hel. Verkoopt men niet twee mussen voor een stuiver? En toch zal buiten de wil van uw Vader niet één mus op de grond vallen. Bij u echter is zelfs ieder haar van uw hoofd geteld. Weest dus niet bevreesd; gij zijt toch méér waard dan een zwerm mussen. Ieder die Mij bij de mensen belijdt, zal ook Ik als de mijne erkennen bij mijn Vader die in de hemel is. Maar ieder die Mij zal verloochenen tegenover de mensen, zal ook Ik verloochenen tegenover mijn Vader die in de hemel is.’

### **Verkondiging**

#### **Muzikaal intermezzo**

#### **Voorbede**

Tot God bidden wij,  
die zich ontfermt over elk mensenkind,  
die wil dat wij leven...

Voor de kerk en allen die haar vertegenwoordigen:  
dat zij onbevreesd opkomt voor recht en gerechtigheid,  
dat zij vrijmoedig spreekt tegen allen die vrede onmogelijk maken,

dat zij vol vuur blijft pleiten voor een leefbare wereld; korte stilte.....

Voor alle vader en degenen die een vaderrol vervullen,  
dat zij steeds het geluk van de kinderen voor ogen houden,  
dat zij in trouw en liefde hun levenstaak mogen vervullen,  
op weg naar een beloftevolle toekomst .....

voor al die mensen en kinderen die zich vergeten voelen,  
kinderen die hun vader moeten missen,  
dat wij hen steunen en niet vergeten,  
en hen met open armen ontvangen....

Voor onze eigen geloofsgemeenschap bidden wij,  
voor alles wat ons bezighoudt .....

voor hen die **ernstig ziek** zijn .....

voor onze dierbare **overledenen** .....

Voor de intenties die zijn aangevraagd:

.....

dat zij allen Gods barmhartige liefde ervaren;  
laat ons bidden...

Hoor ons bidden, goede God,  
en zie naar ons om in barmhartigheid.  
Zo bidden wij U door Jezus, de Christus,  
uw Zoon, onze Heer. Amen.

**Lied: Mag ik dan bij jou**

### **Inleiding op het Gebed des Heren**

Lieve God,  
U, weet als geen ander  
wat 't betekent om Vader te zijn;  
U, die als geen ander weet  
dat 'Vader worden' een gunst is,  
en 'Vader zijn' een kunst is.  
Tot U bidden wij voor alle vaders in de wereld  
die het te druk hebben  
om te spelen met hun kinderen;  
Voor vaders die hun kinderen niet meer begrijpen  
of andere verwachtingen van ze hebben.  
Dat ze tijd mogen uittrekken  
om naar hun kinderen te luisteren.  
met hun mee te denken,  
in hun schoenen durven te staan.  
En voor alle kinderen die teleurgesteld zijn

in hun vaders, hen moeten missen of  
verdriet hebben om hen.  
Dat ze bij U, hemelse Vader,  
rust en bescherming mogen vinden  
en dat andere Vaders hun tot steun mogen zijn.  
In dank voor alle zorgzame,  
goedwillende en liefdevolle vaders,  
die ons steeds weer inspireren, in navolging van U,  
Richten wij ons al zingende tot U

### **Onze Vader....(Vivace)**

#### **Dankgebed:**

- V: Goede God,  
U kent ons,  
U doorgrondt ons,  
U bent ons nabij als een hartenvriend.  
Daarvoor zeggen wij U dank.
- V: God van liefde,  
U redt ons van de dood,  
U haalt ons door alle duisternis heen  
en schenkt ons uw licht en liefde.  
Daarvoor zeggen wij U dank.
- V: God van mensen,  
U fluistert ons uw Woord van wijsheid in,  
U bemoedigt ons en schenkt ons hoop,  
U bent ons nabij als een Vader-Moeder.  
Daarvoor zeggen wij U dank.

#### **Slottekst: Aan mijn kind**

Ik heb je leven gegeven,  
maar ik kan het niet voor je leven.  
Ik kan je dingen leren,  
maar ik kan je niet dwingen om te leren.  
Ik kan je de weg wijzen,  
maar ik kan er niet altijd zijn om je te leiden.  
Ik kan je vrijheid geven,  
maar kan geen verantwoording voor je afleggen.  
Ik kan je meenemen naar de kerk,  
maar ik kan je het geloof niet geven.  
Ik kan je het verschil leren tussen goed en kwaad,  
maar ik kan niet altijd voor je beslissen.  
Ik kan je advies geven,  
maar ik kan het niet voor je ter harte nemen.  
Ik kan je liefde geven,

maar ik kan ze niet aan je opdringen.  
Ik kan je leren hoe je moet delen,  
maar ik kan er niet voor zorgen  
dat je niet egoïstisch bent.  
Ik kan je leren respect te hebben,  
maar ik kan je niet dwingen eerbied te tonen.  
Ik kan van je houden als mijn zoon, als mijn dochter,  
maar gun je ook een plek in Gods gezin.  
Ik kan voor je bidden,  
maar ik kan je niet dwingen om met God te leven.  
Ik kan je zeggen hoe je moet leven,  
maar ik kan je geen eeuwig leven geven.  
Weet je, meer dan mijn best kan ik als vader niet doen.  
Nu ben jij aan zet.

## **Mededelingen**

### **Wegzending en zegenbede**

‘Wees niet bevreesd’ – met die woorden gaan wij op weg.  
Moge het ons gegeven zijn dat wij vrijuit spreken  
over de hoop die in ons leeft,  
over de Woorden van wijsheid die wij hier ontvangen hebben.  
Dan zijn we een zegen voor elkaar  
en mogen we onze gezegend weten door de Ene, onze God, die is:  
Vader, + Zoon en heilige Geest. Amen.

### **Slotlied: Papa**