

**Nieuws van de
H.H. Simon en Judas – Tilligte
parochie Lumen Christi**



Jaargang 41 nr. 5
week 27-3-2021
t/m 16-4-2021

Overweging

Paasfeest

Paasfeest, wat betekent het voor u, voor jou?
Bent u, ben jij anders gaan leven in het leven
Of staat het kruis gewoon ergens in de kou?
Heeft Jezus voor niets zijn leven gegeven?

Het wonder dat Hij uit de dood is opgestaan
Veel mensen in de wereld daarover zingen
Is dat ons in al die jaren totaal ontgaan?
Of willen wij dat alleen maar verdringen?

Jezus, heeft voor ons de dood overwonnen.
Met Pasen gaat de dood over in nieuw leven
Is voor ons een nieuw hoofdstuk begonnen.
God heeft de mensheid weer ruimte gegeven.

Vieringen:

week zaterdag 27 maart t/m vrijdag 2 april 2021

Zo. 28 maart 9.00 uur: Palmzondag
Eucharistieviering
Voorganger: Pastoor T. Munsterhuis.
Vr. 2 april 15.00 uur: Goede Vrijdag
Kruisweg
Voorganger Past. werker I. Schraven

week zaterdag 3 april t/m vrijdag 9 april 2021

Zo. 4 april 9.00 uur: Eerste Paasdag
Hoogfeest van Pasen
Woord- en Communieviering
Voorganger: Past werker J. van den Bosch

week zaterdag 20 maart t/m vrijdag 26 maart 2021

Zo. 11 april 9.00 uur Woord- en Communiedienst
Voorganger: Past werker T. van Vilsteren.

GEBEDSINTENTIES

week zaterdag 27 maart t/m vrijdag 2 april 2021

Jgd. Marietje Koehorst en Johan;

Ouders Koehorst-Bodde; Jan Hesselink; Sanny Haamberg-Kamphuis.

week zaterdag 3 april t/m vrijdag 9 april 2021

Jgd. Gerard Lansink;

Jgd. Marietje Kuiphuis-Velers en Gerrit;

Jgd. Anna Beijerink en Jan;

Jgd. Johan Ribberink en Santje Scholtenhave;

Lies Rekers en familie; Ouders Rekers-Blokhuis; Tonny Rekers;

Jan en Marie Nijmeijer-Wigger; Johan en Marietje Koehorst-Huy;

Fam. Mollink (Volthe); Fam. Arends (Tilligte);

Gerard en Sien Oude Nijhuis; Frans Postel;

Marietje ten Berge-Oude Kotte; Johan Meinders nms. de familie;

Marietje Mollink-v.d. Aa; Gerard Mensink en overl. familie;

Fam. Kuipers-Borggreve; Ouders Koehorst-Bodde;

Bernard en Liesbeth Lansink; Pater Ben Ribberink; Jan Veldhuis;

Ben en Lies Overmars; Tonnie en Annie Arends-Rijgwart;

Gerhard en Bertha Scholtenhave; Sien Kloese-Arends;

Ouders Droste-Mensink en familie; Gerard Groeneveld;

Bertus Groeneveld; Erik Kienhuis; Ouders Busscher-Borgerink;

Sanny Haamberg-Kamphuis; Bennie Oude Luttikhuis;

Bennie Ribbert; Fam. Beijerink-Ten Dam; Fam. Meijners-Bossink;

Zuster Martina Beijerink; Leida Lansink; Pastoor Terra;

Gerard Arends; Wilma ter Braak-Arends; Jette Arends;

Marietje Groeneveld nms. de buren; Tonnie Lansink;

Agnes ten Dam-Koopman; Frans Arends;

week zaterdag 10 april t/m vrijdag 16 april 2021

Jgd. Jan Nijmeijer en Marie;

Jgd. Frans Arends;

Dinie Koehorst-Bodde nms. de noabers;

Ouders Brunninkhuis-Groente; Jan Hesselink;

PASTOR PRAAT

Pasen 2021: Nieuw leven na corona!

Pasen zal dit jaar, net als vorig jaar, anders zijn dan andere jaren, zonder volle kerken en paasgebruiken. Het afgelopen jaar had de Coronapandemie ons stevig in de greep en beperkte het sociale en maatschappelijk leven tot het minimum. Een jaar waarin het voelde alsof we leefden in een woestijn. We moeste afzien van alles wat het leven aangenaam en aantrekkelijk maakte. Geen bezoekjes, feestjes en verjaardagen, eenzaamheid onder de kwetsbare ouderen, gedwongen thuis zitten, werken en online leren. Zelfs de avondklok ontnam velen een moment van ontspanning buiten, na een dag van hard werken en binnen zitten. Zo eiste de pandemie haar tol, nam de depressiviteit onder jongeren toe en mochten kerken slechts een klein aantal mensen toelaten, zelfs bij het afscheid van onze dierbare doden. Net als u, hebben wij als pastores de directe en fysieke contacten met u, parochianen, gemist. Daarmee verloor ook het kerkelijk leven veel van haar glans. Aan de andere kant bracht de pandemie ook iets goeds in ons naar boven. Teruggeworpen onszelf ontdekten we wat werkelijk van waarde is en wat echt zin geeft aan het leven. Wat ons echt vreugde gaf en dankbaar maakte. Er ontstonden prachtige initiatieven van solidariteit en verbondenheid met elkaar. Ondertussen worstelden velen met de vraag of het leven nog wel de moeite waard is wanneer we niet meer naar de festivals en voetbalstadions kunnen gaan, niet meer een terrasje kunnen pikken, of niet meer op wintersportvakantie kunnen? Sommigen konden die leegte moeilijk opvullen en raakten gefrustreerd. Toch hebben velen de afgelopen tijd ontdekt wat werkelijk belangrijk is in hun leven, zoals de waarde van het gezinsverband, gezondheid en tijd hebben voor elkaar. Maar er gloort licht aan het eind van een donker jaar, ook al voelen we nog steeds de gevoelige wonden van Goede Vrijdag, de dag toen, een jaar geleden, een donkere wolk onze samenleving bedekte. Er gloort hoop uit het oude, verwonde leven, ook weer nieuw leven tevoorschijn komt. De periode van de pandemie komt ook treffend tot uitdrukking in het karakter van de Goede Week. Van Palmzondag via Goede Vrijdag op weg naar Pasen, de weg van het gevierde leven, door het

lijden en de dood van Goede Vrijdag heen, naar een nieuwe toekomst met Pasen. Het wonder van Pasen is, dat uit het afgestorven leven weer nieuw tevoorschijn komt. Dat hebben de vrouwen bij het lege graf ervaren, de gestorven Heer leeft. God laat ons niet in de steek, maar geeft steeds weer nieuwe hoop en levenskracht!

De Heer leeft en verschijnt daar waar mensen elkaar ontmoeten, daar waar zij het leven met al hun verdriet en teleurstelling delen, zo hebben de Emmaüsgangers ervaren in de gast die met hen opliep. Vanuit de diepste dalen van ons bestaan, de zichtbare wonden nog meedragend die we in het leven oplopen, schenkt God ons steeds weer de kracht om opnieuw op te staan. Om zo het oude, vernietigende leven voor mens en aarde te doorbreken. Met Pasen vieren we dat de dood en het lijden niet het laatste woord hebben, maar het leven en de toekomst. Wij vieren dat de Verrezen Christus ook in ons opnieuw tot leven komt, opdat wij verder bouwen aan zijn droom van een wereld van liefde, solidariteit en vrede.

Moge, Pasen, na de coronapandemie, ons extra energie en inspiratie schenken op weg naar een nieuwe samenleving, een nieuwe toekomst, naar een kerk en geloofsgemeenschap, waarin de Verrezen Christus tot leven komt. Dat wij met Pasen als frisse, nieuwe mensen weer zullen opstaan!

Zalig Pasen!

Pastor Jan Kerkhof Jonkman

Doopdatum

Zondag 11 april om 10.30 uur
in de kerk van Tilligte.

Levende stenen

Activiteit voor kinderen op weg naar Pasen-versier een steen

Alle kinderen van onze parochie willen we vragen om een steen te versieren. Daarmee willen we de verandering laten zien van een donkere steen, die symbool staat voor de steen van het graf waar Jezus in werd gelegd, de stenen op het pad in de veertigdagentijd, de weg naar Pasen. De verandering van de donkere steen door het versieren staat symbool voor de verandering van het donker naar het licht, de opstanding van Jezus uit de dood, de blijdschap van de vrouwen die Jezus weer zien na zijn dood. Misschien heeft de steen voor jou een mooie betekenis?

Hoe kan je een steen versieren?

Je kan een steen op vele manieren versieren: kleuren met potloden, beschilderen, beschrijven met een boodschap, inpakken, haken, breien, beplakken met stickers.... Hiernaast zie je wat voorbeelden, op internet kan je ook zoeken naar voorbeelden (rock art). Wees creatief!



Hoe kan ik meedoen?

Je kan thuis of op school een steen nemen en deze versieren.

Inleveren van de steen

Je kunt de steen meenemen tijdens de Veertigdagentijd als je naar de kerk komt. Tijdens de goede week (zondag 28 maart t/m vrijdag 2 april) is de kerk in Tilligte elke dag geopend. Of een foto sturen, dat kan op tel nr. 06-10687766. Vermeld hierbij even jouw naam.

Bij het maken van de steen kan je jezelf vragen stellen;

Welke kleuren horen bij blijheid? Wat verandert er nu de steen versierd is?

Wat betekent de steen voor jou?

Met de stenen maken we samen een mooie verzameling stenen onder het kruis, want we zijn samen onderweg naar Pasen..... dat zie je aan de vele stenen van alle mensen bij elkaar.

De stenen kun je komen bekijken met je ouder(s)/verzorger(s) in de kerk voorafgaand aan je bezoek aan de kerkdiensten of op afstand via foto's op de website van Lumen Christi.

Doe je mee?

Voor vragen of hulp kunt u contact opnemen met Olga ter Haar tel:0541-297652 namens werkgroep gezinsviering/kinderkerk

Pastoraal team parochie Lumen Christi

Levende stenen

Een Paasproject, geïnitieerd door de protestantse kerk in Denekamp, waar we als parochie Lumen Christi graag bij aansluiten.

De lockdown en het gebrek aan perspectief raken ons allemaal. We missen zo veel en we missen elkaar. De onzekerheid is groot. Dat is lastig en vermoeiend, frustrerend en slopend, en voor veel mensen zelfs keihard.

Hoe hou je dat vol?

Stenen gooien helpt niet. Dat hebben we gemerkt. Schreeuwen en demonstreren ook niet. Maar wat dan wel? Moet je dan alles maar opkroppen: 'niet klagen maar dragen, en bidden om kracht'? Je klacht uiten, stoom afblazen, dat is nodig om geestelijk gezond te blijven. Een ritueel kan daarbij helpen.

Een ritueel voor thuis, op weg naar Pasen

-Zoek een steen die in je hand past; -Geef deze in de vastentijd (40 dagen vanaf Aswoensdag (17-02)) op weg naar Pasen een plek in je huis en zet er een waxinelichtje bij; -Neem elke dag die steen even in

je hand, en wees een tijdje stil, als een soort van gebed. Brand er een kaarsje bij; -Zie deze periode als 'een weg naar binnen' en vraag je af welke stenen er op mijn weg, op mijn hart liggen. Dit is een periode van stilstaan bij wat pijn doet en wat moeilijk is, bij waar ik in mijn leven op dit moment mee worstel. Bij het lijden in de wereld; -Schrijf in de loop van deze periode met speciale stift op de steen wat er op jouw hart drukt, wat er in je omgaat. -Breng deze steen op enig moment in de Goede Week (week van 29 maart) naar de kerk in je eigen geloofsgemeenschap; leg de steen bij het kruis met de paarse doek op of bij het priesterkoor.

Op Goede Vrijdag bidden we in de viering voor alle pijn, zorgen, verdriet, moeilijkheden waar de woorden die op de stenen geschreven zijn, uiting aan geven. Met Pasen is het paarse doek vervangen door een wit doek.....het Licht heeft het donker verdreven.....dat dit Licht de stenen op onze weg zal doen weggrollen en ook ons hart mag verlichten.

Wij wensen u een goede voorbereiding op het Paasfeest.

Pastoraal team parochie Lumen Christi

Paasgebruiken en Tradities Pasen 2021 Tilligte.

Aan alle inwoners en oud inwoners van Tilligte en overige deelnemers Paasgebruiken Tilligte.

Gezien de situatie rond het Corona virus en als gevolg daarvan het afgelasten/aanpassen van evenementen het volgende;

Wij als Poasjungs en Poaskearls zullen hierin onze verantwoording nemen. Hierdoor zijn we wederom genoodzaakt om alle activiteiten rondom de paasgebruiken met Pasen 2021 af te gelasten.

De Poasjungs zullen op Palmzondag dan ook niet rond gaan.

Bovendien is er geen mogelijkheid om struiken en ander snoeihout naar de Paasweide te brengen. En er zal dan ook geen Paasvuur worden ontstoken met de daarbij behorende tradities.

Wij betreuren dit ten zeerste, omdat we van eeuwenoude tradities moeten afwijken en moeten onderbreken. Met alle gevolgen van dien. Er zijn straks jongens die van school gegaan en dus geen “Judas “geweest tijdens de Paas tradities. Ook zijn er geen inkomsten waarvan altijd een gedeelte naar de school ging en ook een gedeelte naar Pater Haamberg volgens oude tradities.

Door de Corona maatregelen zullen we helaas onze verantwoording moeten nemen en de paasgebruiken voor 2021 af te gelasten.

Volgend jaar hopen we al deze tradities weer op te pakken en met uw ondersteuning weer voort te zetten.

Bedankt voor uw begrip en sterkte samen in deze moeilijke tijden en zorg goed voor elkaar en let op elkaar.

Namens Bestuur Poaskearls, Poasjungs, school en ouderenraad.

DORPSNIEUWS EN MEDEDELINGEN

Beste inwoners.

De laatste tijd ontvangen we meerdere signalen dat er 2 mannen in een witte Bestelauto (type vw caddy/Opel combo) in Tilligte rondrijden en met name oudere mensen aanspreken. Ze hebben steeds hetzelfde verhaal: Ze zijn bezig met het organiseren van een rolstoel wandel tocht door Tilligte.

Ze hebben daarnaast hard gewerkt de hele nacht en komen van een beurs terug en hebben pannensets in de aanbieding.

Dat zijn zogenaamd dure pannen die ze dan heel goedkoop aanbieden met gladde praatjes aan de mensen waarmee ze in gesprek zijn.

Wees gewaarschuwd !!!

Trap er niet in.

Het zijn waardeloze pannen, het bedrijf waarvoor ze zeggen te werken bestaat niet. Kortom het zijn echte oplichters die enkel op uw geld uit zijn.

Collecte Fonds Gehandicaptensport.

In de week van 4 t/m 10 april 2021 wordt de nationale collecte voor het Fonds Gehandicaptensport gehouden onder het motto

“Als één team achter de sporters met een handicap”.

Vorig jaar kwamen jeugdspelers van DTC'07 collecteren in Tilligte voor de gehandicapte sporters maar door de coronamaatregelen is dat deze keer niet mogelijk. Het Fonds Gehandicaptensport heeft besloten brievenbuskaarten te laten bezorgen met de vraag of u éénmalig een bedrag wilt doneren. Op de kaart die bijgevoegd is in deze editie van het parochieblad, staat precies aan gegeven, hoe u dat het beste kunt doen. Het Fonds Gehandicaptensport maakt sport mogelijk voor gehandicapten zodat zij zich fysiek en mentaal sterker voelen en beter met hun dagelijkse barrières om kunnen gaan. Als U vindt dat gehandicapte sporters niet door de coronapandemie dubbel getroffen mogen worden en moeten kunnen blijven sporten, maak dan een bedrag over via telebankieren op het aangegeven bankrekeningnummer NL33RABO0329881426. De gehandicapte sporters danken u voor uw donatie.

Gerard Frons

Koningsdag 2021

Vanwege de Corona Pandemie zien wij dit jaar alleen mogelijkheden om s 'ochtends voor de jeugd buiten iets te organiseren. Alle andere traditionele activiteiten kunnen dit jaar helaas weer niet doorgaan.

We starten de activiteit voor de basisschooljeugd om 10.00 uur bij de MFA en hopen deze ochtend op mooi weer.

De bekende bruine Oranje Comité zakjes, die u in dit parochieblad aantreft, kunt u dit jaar in de week van 19 t/m 23 inleveren bij Bakker Brunninkhuis of in de brievenbus aan Kerkepad 27.

Namens het Oranje Comité wensen wij iedereen veel gezondheid toe en we hopen jullie volgend jaar weer te zien!!!



op 9 april a.s. op om gratis bloemenzaad te ontvangen in te laten zaaien. U kunt een gedeelte van uw tuin erin laten zaaien. Zo helpt U de bijen!

bloemenzaad? Wat moet u doen om u op te geven?
U kunt tot van de in te zaaien grond én het oppervlakte in vierkante meters.
50m2 per particuliere aanvraag. Wij bezorgen het bloemenzaad rond 14 april.
Opsturen naar dorpsraad@tilligte.com



Potgrondactie

Ook dit jaar was de potgrondactie van C.V. de Waterpönskes weer een groot succes!

Iedereen die potgrond heeft besteld; Bedankt!

Vanwege corona hebben we helaas niet iedereen kunnen bereiken. Mocht u alsnog potgrond nodig hebben, neem dan contact op met Gerard Wassink via 06-14247439 of 0541-221204.

Duofiets

Te huur bij Ine en Tonnie Pross 0541-221358/ 06-13888148 of
inepross@hotmail.com

Kosten €7,50 per dagdeel

“Wie goat gean met oe met”

Voor begeleiding naar ziekenhuis of andere medische specialisten.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de coördinator
Evert Oude Nijhuis. Telefoon: 06- 53695566.

Parochiële Caritas Instelling

Oost Nederland PCI Helpt

Telefoon 06-22 68 98 67

website: www.caritaslumenchristi.nl

Email: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl

of: voorzitter@caritaslumenchristi.nl

NL91RABO 0110 7797 89 t.n.v. PCI Lumen Christi

Weekend- en avonddiensten artsen

Bij spoedeisende huisartsenhulp in de avond-, nacht- en weekenduren
en op officiële feestdagen dient u te bellen met de Spoedpost Hengelo,
tel.: **088-5551155**.

Bij overlijden

Bij overlijden kunt u contact opnemen met: Giny Leeferink tel. 221434 of 06-23376993 of b.g.g. Mariët Kimmann tel. 221298 of 06-26731655.

Zij neemt dan contact op met de uitvaartondernemer van uw keuze, of u neemt zelf contact op met uw uitvaartondernemer.

Bezoek-pastor

Als u of iemand uit uw naaste omgeving het op prijs stelt, bezoek te ontvangen van een pastor, dan kan dit worden gemeld bij uw eigen secretariaat, ook in geval van overlijden, tel. 221206 of bij het secretariaat van LUMEN CHRISTI dat elke werkdag tussen 09.00 – 11.30 uur bereikbaar is, telefoonnr. 0541-35 35 51 (de pastores bezoeken zowel thuis als in het ziekenhuis).

Ziekenzalving – ziekenzegening

Voor het ontvangen van de ziekenzalving – ziekenzegening kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie Lumen Christi. Mocht u buiten kantoortijden dringend pastorale hulp nodig hebben dan kunt u, als geen van de pastores op eigen nummer bereikbaar is, bellen met het mobiele nummer: 06- 57940901. Dit nummer is niet voor het melden van uitvaarten.

Bloemversiering begrafenis/huwelijk/jubilea:

Mariëtte Damhuis tel: 221362 of Karin Groeneveld-Leeferink 352190 of een bloemist naar eigen keuze.

Informatie over grafmonumenten

Jan Pol tel. 0541-221411

Praktische hulp nodig?

Bel Kerkwerk; 06 – 12925413

(bereikbaar op werkdagen van 10.00 – 12.00 uur)

Kerkelijk huwelijk

Bruidsparen die besluiten tot een kerkelijk huwelijk dienen dit

uiterlijk 3 maanden voor de kerkelijke huwelijksdatum aan te vragen, dit i.v.m. de voorbereidingen.

Een verzoek tot een kerkelijk huwelijk kunt u indienen bij het secretariaat van de parochie Lumen Christi, telefoonnr. 0541 – 35 35 51.

Colofon

Pastoraal team

Th. H.P. Munsterhuis
Van der Heijdenstraat 1 7591 VL Denekamp
06-53 16 35 63
t.munsterhuis@lumenchristi.nl

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken,
Bartokstraat 15, 7651 RA Tubbergen
06-57645245
j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl

I.A.P. Schraven, pastoraal werker
Erve Aarnink 7, 7577 NT Oldenzaal
06-22924657
i.schraven@lumenchristi.nl

J.M. van den Bosch, pastoraal werker
Nicolaasplein 2, 7591 MA Denekamp
Tel: 06 – 13 64 67 17
j.vandenbosch@lumenchristi.nl

A.J.H. van Vilsteren, diaken
Plechelmusstraat 5, 7587 AL de Lutte
Tel: 06 – 22 68 98 67
t.vanvilsteren@lumenchristi.nl

Secretariaat Parochie LUMEN CHRISTI :

Openingstijden secretariaat:

maandag t/m vrijdag 9.30 uur – 11.30 uur

tel. : 0541-35 35 51

email : secretariaat@lumenchristi.nl

website: www.lumenchristi.nl **LOCATIE TILLIGTE**

Opening locatiesecretariaat:

Maandagavond: 18.00 - 19.00 uur

Donderdagmorgen: 9.00 - 10.00 uur.

Koster: Ine Pross tel. 221358 of 06-13888148

Hans Olde Dubbelink en Jan ten Dam.

Adres Secretariaat, H.H. Simon en Judas Tilligte

Ootmarsumsestraat 138, 7634 PR Tilligte

Voor zaken die het secretariaat locatie Tilligte aangaan, zoals het bestellen van misintenties, informatie over doopdata enz:

secretariaattilligte@hotmail.com

tel. : 0541-221206 (b.g.g. 221403 of 221359)

e-mail : secretariaattilligte@hotmail.com

Bank : Voor betalingen zoals misintenties à € 8,=
NL 13 RABO 0136 1077 96 t.n.v. Lumen Christi.
Voor kerkbijdrage t.n.v. Locatieraad Tilligte
NL 30 RABO 0127 2019 20

Volgende nieuws van de H.H. Simon en Judas Tilligte

Het eerstvolgende nieuwsblad ontvangt u op donderdag/vrijdag 15/16 april. Uw kopij hiervoor ontvangt de redactie gaarne **vóór woensdag 7 april a.s.** Dit blad loopt van za. 17 april t/m vr. 7 mei 2021. Gelieve de kopij te deponeren in de brievenbus aan de kerk of mailen naar: **redactie.parochienieuws@hetnet.nl**

Postadres: Secretariaat H.H. Simon en Judas Tilligte,
Ootmarsumsestraat 138, 7634 PR Tilligte. Tel: 221206.