



KEARK OP 'N KOP

Keark op 'n kop, dat is Kliederkerk op z'n Twents.

Kliederkerk komt van 'Messy Church', een feestelijke en creatieve manier van kerk-zijn, overgewaaid uit Engeland. Het concept slaat aan, overal schieten zogenaamde Kliederkerken uit de grond, en een groeiend aantal daarvan is gelukkig ook oecumenisch.

Vlak voor de coronatijd rees het plan om ook in Denekamp zoiets op te starten, en er een eigen draai aan te geven, met een eigen naam. Door de beide kerken werden stappen gezet. Vanuit de landelijke kerk (PKN) wordt professionele ondersteuning geboden. En er is een netwerk waarin ervaringen en tips worden gedeeld. Nu werken we aan een plaatselijk netwerk van mensen die mee willen doen. Een begin is gemaakt. We gaan van start!

Keark op 'n kop: je bent welkom, gelovig of niet, jong of oud(er), single of koppel, met of zonder kinderen. Uitgangspunt is een Bijbelverhaal

. Daar gaan we mee aan de slag, binnen en buiten, in deze volgorde:

- Samen ontdekken
- Samen vieren
- Samen eten

In Denekamp starten we op zondag 2 oktober van 15.00-17.00 uur in en om de Protestantse kerk aan de Grotestraat. De volgende datum is: 5 februari 2023 van 15.00-17.00 uur in de Nicolaaskerk.

Zondag 2 oktober, 15.00-17.00 uur

Protestantse Kerk, Grotestraat 3 Denekamp

Thema: DE SCHEPPING

Hiermee sluiten we aan bij het oecumenische project 'Zorg om de aarde' (Protestantse kerken in Dinkelland en Parochie Lumen Christi)

kosten: vrijwillige bijdrage

Wil je meedoen dan kun je je aanmelden* als deelnemer en/of vrijwilliger bij:

.....

.....

Laten we het leven vieren!

Namens het kernteam,

pastor Ingrid Schraven

ds Erna Lensink

*Aanmelden is niet verplicht maar wel handig voor de organisatie