

rond de heilige Nicolaas Denekamp



Parochie Lumen Christi

Eenenvijftigste jaargang nr. 1

Geldig voor
vier weken

16 januari t/m 12 februari 2021

God, onze Vader, in Uw Zoon, Jezus Christus,
hebt Gij ons allen uitverkoren en met uw heilige Geest gedoopt.
Vernieuw in ons en in geheel uw kerk
de geest van dienstbaarheid die wij in Jezus, uw Dienaar,
hebben leren kennen.
Maak ons tot een licht voor allen,
opdat uw heil tot de grenzen der aarde mag gaan.
Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon,
die met U leeft en heerst in de eenheid van de heilige Geest,
God, door de eeuwen der eeuwen. Amen.

Kerkebalans 2020

De opbrengst bedroeg € 91.843,14.

We danken alle parochianen die in het afgelopen jaar hun bijdrage hebben geleverd aan onze actie.

Het geeft een goed gevoel van saamhorigheid.



Thema Kerkebalans 2021 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'

In de week van 17 januari gaat opnieuw Actie Kerkebalans weer van start.

Het thema is 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'.

Zoals u weet, krijgt de kerk geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de bijdrage van betrokken kerkleden zoals u. Daarom krijgen alle leden die een toezegging willen doen en dit zelf zullen verzorgen, een brief met het verzoek voor een jaarlijkse bijdrage.

Is de kerk voor u ook een plek van ontmoeting en inspiratie? Doe dan mee aan de Actie Kerkebalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.

Er komt een vrijwilliger het formulier weer bij u ophalen. Het zou fijn zijn als de bekende bruine enveloppe met daarin het gele inschrijfformulier al klaar ligt.

U die ons vorig jaar hebt gemachtigd om jaarlijks via incasso te innen, kunnen dit in de maand mei verwachten. Wilt u dit wijzigen, dan graag contact op nemen met de administratie, ('s maandags- en donderdagmorgens tussen 9.30-12.00 uur, tel. 351332). Zij krijgen dus geen bezoek meer van een collectant!

Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Aan de collectanten van de kerkebalans het verzoek om op zaterdag 16 januari tussen 18.00-19.00 uur of op zondag 17 januari tussen 10.30 uur en 12.00 uur de enveloppen van hun wijk in het parochiecentrum af te halen.

Jubilerende collectanten

In januari 1981 werd het collectantencollege door het toenmalige parochiebestuur uitgebreid met de heren Ludowicus Kienhuis en Harry Pikkemaat.

Veertig jaar collectant, een feit om even bij stil te staan.

Voor deze functie word je niet zomaar gevraagd je moet iemand zijn die vertrouwen uitstraalt en zich betrokken voelt bij onze geloofsgemeenschap, toen nog parochie.

Het is vrijwilligerswerk, dat betekent, vrije tijd inleveren en volgens rooster werken en dat is wel eens lastig.

Bijna een halve eeuw trouw je functie als collectant inhoud geven dwingt respect af en mag een voorbeeld zijn voor de collega-collectanten.

Ludowicus en Harry bedankt voor het werk dat voor de geloofsgemeenschap van de H. Nicolaas is verricht.

Beste parochianen

Door omstandigheden als ziekte of andere redenen, maar ongetwijfeld ook ten gevolge van de corona crisis, is het niet voor iedereen mogelijk een liturgische viering bij te wonen. Het niet bij kunnen wonen van een liturgische viering kan deels worden ondervangen door deze te volgen via kerkradio of tv. Dat neemt niet weg dat het niet mogelijk is om de communie te ontvangen als u niet aanwezig bent tijdens een communieviering of viering van de eucharistie. Juist het ter communie gaan wordt door vele parochianen als een belangrijk element van de liturgische viering gezien en als zodanig gemist. In de afgelopen maand december was het mogelijk om op aanvraag op uw huisadres de communie te ontvangen. Het team pastores van Lumen Christi wil deze mogelijkheid structureel aanbieden.

Daarom is besloten dat u één keer per maand in de gelegenheid wordt gesteld om op uw huisadres de communie te ontvangen.

U kunt uw verzoek per email indienen bij het secretariaat van Lumen Christi secretariaat@lumenchristi.nl of op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur, telefonisch via nummer 353551.

Ook is het mogelijk dat u uw verzoek indient bij het secretariaat van uw lokale parochiekerk (voor Denekamp 351332). Indien u voor deze laatste optie kiest, wordt uw verzoek door hen doorgegeven aan het secretariaat van Lumen Christi.

Bij uw verzoek kunt u ook aangeven of u de communie, zolang u dit wenst, maandelijks op uw huisadres wilt ontvangen. Na ontvangst van uw aanmelding neemt een van de pastores telefonisch contact met u op voor het maken van een afspraak, waarna u op de afgesproken datum en tijdstip thuis de communie ontvangt. Mocht u vragen hebben over het thuis ter communie gaan, dan kunt u contact opnemen met het secretariaat van Lumen Christi.

Vriendelijke groet,
Team pastores Lumen Christi

PASTORPRAAT

Zalig Nieuwjaar

Daarmee mogen we elkaar begroeten ook in dit nieuwe jaar. Dit jaar dat zo anders is begonnen als velen dat de laatste maanden hadden gehoopt en verwacht.

We verlangen allemaal naar een werkelijk nieuw begin waarin we elkaar weer gewoon een hand geven, mogen omhelzen, of gewoon een arm om iemand heen kunnen slaan. Het zegt zoveel meer dan woorden alleen. Het is een menselijk verlangen om nabij te zijn wanneer we willen troosten bij ziekte, rouw, verdriet.

Het is gewoon menselijk om een feestje te willen vieren bij de geboorte van een kind of kleinkind, een jubileum of een verjaardag. Om op bezoek te kunnen gaan bij opa en oma. Je klasgenootjes en juf te willen zien. Te giebelen met vriendinnen of samen te scholen in een jongerenkeet.

Het is vandaag terwijl ik dit schrijf het feest van de Openbaring, één van de feesten waarbij het gaat om het verschijnen van God in ons midden en beter bekend als het feest van de komst van de Driekoningen. Deze magiërs volgden een ster die hen

langs vreemde wegen bracht naar onbekende oorden. Het oude lieten zij achter zich en zij stonden open voor het nieuwe. Zij namen hun herinneringen en gedachten aan dierbaren mee, hun dromen en wensen.

Dat is iets wat wij ook mogen doen, het oude jaar dat toch een jaar van de angst was, achter ons laten en het nieuwe verwelkomen. Hoe dat er ook uit mag zien.

Laat het jaar 2021 in ieder geval een jaar van hoop zijn. Ook al zal de wereld er nooit meer hetzelfde uitzien, we mogen hopen op het nieuwe normaal, waar weer ruimte is om elkaar vrijer te ontmoeten. Waar we het goede wat er ook is, willen zien en koesteren. En waar je geen koning of wijze voor hoeft te zijn maar waar “de betekenis van gewone mensen duidelijk geworden is, van al degenen die dagelijks veel geduld tonen en hoop bieden, en waardoor ze een gevoel van medeverantwoordelijkheid zaaien”, zoals paus Franciscus zei. Daarmee lijken ze op de heilige Jozef “deze onopvallende man, die dagelijks, discreet en in het verborgene aanwezig is”. Wij kennen ze; al die vrijwilligers die zich inzetten voor hulp en aandacht aan de medemens, voor alle werkers in de zorg, in het onderwijs, veiligheidsdiensten.

Mogen we dit nieuwe jaar ons laten leiden door geloof in het goede, de hoop, maar bovenal de liefde. Laten we in deze donkere tijd een keten van licht en liefde vormen.

Ingrid Schraven, pastoraal werker

Het licht is uitgezaaid dit stralend Woord van den beginne;
een ster geboren, die ons wijst waar God zich hier laat vinden.
Dit Licht zal als een lopend vuur de nacht voor altijd overwinnen.

Het licht is uitgezaaid en niet door weer en wind te doven.
Hoe diep het donker ook, wij zullen in zijn kracht geloven.
Want ook de langste nachten gloeit dit Licht als Morgenster te boven.

Het licht is uitgezaaid in ons, opdat wij zullen stralen.
In onze liefde wil het zich duizendvoudig herhalen.
Maak ons tot sterren in de nacht voor al wie met ons adem halen.

Sytze de Vries, “De mens in het kind” 2009

Uit het gastenboek

In dit boek, dat achter in de koepelkerk ligt bij de glazen schuifdeur, kunnen bezoekers aan onze kerk hun mening en indrukken over de St. Nicolaas kwijt. Hieruit zullen wij zo af en toe aansprekende teksten citeren.

Kijk goed in de spiegel van jezelf.
Dan heb je genoeg werk te doen de rest van je leven.
Wees mild voor jezelf dan kun je ook mild zijn voor anderen.
Vertrouw op de genade van onze Levende God, Jahwe.

IK BEN DIE IS

Alexander

INLICHTINGEN

Doopsel

Voor informatie over dopen dinsdag's tussen 9.30-11.30 uur ☎ 351332.

Ontvangen van de H. Communie thuis

Voor mensen in onze geloofsgemeenschap die ziek of minder valide zijn en de H. Communie, vanuit een eucharistieviering of anderszins, thuis wensen te ontvangen kunnen contact opnemen met de administratie ☎ 351332.

Ziekenzalving - ziekenzegening

Voor het ontvangen van de ziekenzalving - ziekenzegening kunt u contact opnemen met het secretariaat van de parochie Lumen Christi (iedere werkdag tussen 09.30 uur en 11.30 uur ☎ 0541-353551).

Buiten kantoor tijden zie pastorale nood.

Bij overlijden

Bij overlijden graag contact opnemen met uw uitvaartondernemer. Zij nemen dan contact op met de dienstdoende uitvaartcoördinator.



Locaties: Beuningen – De Lutte – Denekamp – Lattrop – Noord-Deurningen - Ootmarsum - Tilligte

PAROCHIE LUMEN CHRISTI

Openingstijden secretariaat: maandag t/m vrijdag 09.30 - 11.30 uur

tel. : 0541-353551

email : secretariaat@lumenchristi.nl website: www.lumenchristi.nl

Th.H.P. Munsterhuis, pastoor, v/der Heijdenstraat 1,7591 VL Denekamp

tel.: 06-53163563 - email: t.munsterhuis@lumenchristi.nl

J.B.P. Kerkhof Jonkman, diaken, Bartokstraat 15, 7651 RA Tubbergen

tel.: 06-57645245 - email: j.kerkhofjonkman@lumenchristi.nl

I.A.P. Schraven, pastoraal werkster, Erve Aarnink 7, 7577 NT Oldenzaal

tel.: 06-22924657 - email: i.schraven@lumenchristi.nl

J.M. van den Bosch, pastoraal werkster, Nicolaasplein 2, 7591 MA Denekamp

tel.: 06-13646717 - email: j.vandenbosch@lumenchristi.nl

A.J.H.M. van Vilsteren, diaken, Plechelmusstraat 5, 7587 AL de Lutte

tel.: 06-22689867- email: t.vanvilsteren@lumenchristi.nl

Mocht u buiten kantoor tijden dringend pastorale hulp nodig hebben dan kunt u bellen met het mobiele nummer: 06-57940901.

Dit nummer is niet voor het melden van uitvaarten!

.....

INTENTIES

zondag 17 jan. 09.00 uur: Eerste jaargedachtenis van Geert Pikkemaat, Henk Ottink en Grada Wiefferink-Benneker. Verder voor: Henk Schulte; Frans Tijhuis; Johan Aveskamp; Jos Rakers, Lucy Tijink-Schneider; Ans Broenink-Koldemeule; Marietje Koehorst-Groener; Frans Koehorst; Femie Wargers-Weernink; Jos Koekkoek; Bennie Postel; Arie Jansen; José Groener-de Vries; Jos Oude Griep; Theo Post; ouders Derkman-Remerink; Annelies Veldscholten-Benneker Frans Luft; Ab van der Woning; echtpaar Hanter-Fenhker; Aloys Kamphuis; ouders Rikkink-Ophuis en fam.; Marie Ophuis; Jan Sauer; Johan Mensink; Hendrik en Grada Wiefferink-Benneker.

dinsdag 19 jan. 09.00 uur: echtpaar Steunebrink-Rolink.

zondag 24 jan. 10.30 uur: Jan en Riet Stavleu-van Dijk; Willy Kienhuis; Jos Oude Griep; Theo Post; echtpaar Hanter-Fenhker; ouders Derkman-Remerink; ouders Mollink-Kuipers en Jan; Jan Kleijssen; Ben en Lies Overmars; Toon Nijhuis; Truus Blokhuis-Groener en fam.; ouders Kuiper-Damhuis; Johan Mensink; ouders Brummelhuis-v.d. Heuvel; ouders Kuipers-van der Ham.

dinsdag 26 jan. 09.00 uur: Truus Blokhuis-Groener en fam.; An Sauer; Anny, Corry en overleden broers Oude Elferink.

zondag 31 jan. 10.30 uur: Eerste jaargedachtenis van Truus Weustink-Bossink en Annie Hulsmeijers-Rolink. Verder: ouders Benneker-Bodde en Brigitte; Bets en Marie Brookhuis-Kooiker; ouders Derkman-Remerink; ouders Eppink-Groener; Jos Oude Griep; Annelies Veldscholten-Benneker; Theo Post; Ab van der Woning; echtpaar Hanter-Fenhker; Suze Aveskamp-Kuipers en ouders Aveskamp-Schasfoort; Johan Mensink; Gerard Ribberink; ouders Hulsmeijers-Oortman en fam.; echtpaar Steunebrink-Rolink.

dinsdag 2 febr. 09.00 uur: fam. Sauer-Asbreuk; ouders Scholten-Nijmeijer.

zondag 7 febr. 10.30 uur: Johan en Marietje Spekhorst; Riky Berning-Nijmeijer en Monique; echtpaar Hemme-Gortemaker; Bets en Marie Brookhuis-Kooiker; ouders Derkman-Remerink; José Derkman; Diny Heuvels en fam.; ouders

Wiefferink-Mollink; Jan en Riet Stavleu-van Dijk; Jos Oude Griep; Theo Post; Johan Beene en ouders; Herman en Hans de Lange; Herman Spekhorst; echtpaar Hanter-Fenhker; Truus Blokhuis-Groener en fam.; Johan Mensink; ouders en Mario Schulte; ouders Olde Dubbelink-ten Breul; ouders Niehof-Horsthuis, Annie en Jan; Miny Pikkemaat-Luttikhuis en John; ouders Wintels-Mensink; grootouders Wintels-Weustink-Vogelzang; Annie en Harrie Mensink

dinsdag 9 febr.: 09.00 uur: Corrie Oude Elferink; Bertus Nijhuis; echtpaar Steunebrink-Rolink.

*De mensen van voorbij,
zij worden niet vergeten.
De mensen van voorbij,
zijn in een ander weten.*

GELOOFSGEMEENSCHAP H. NICOLAAS

**De administratie is voor het aanvragen van intenties alleen op de
dinsdagmorgen geopend tussen 09.30-11.30 uur**

U kunt natuurlijk altijd een briefje in de bus deponeren, per e-mail een intentie aanvragen of dagelijks tussen 09.30-11.30 uur bellen met de administratie ☎ 351332. De kosten zijn € 8,- per intentie.

Nicolaasplein 2, 7591 MA Denekamp

Email: denekamp@lumenchristi.nl

**Bank: NL90 RABO 0140 7534 86
(voor de kerkbijdrage) NL80 RABO 0110 7052 97**

**Email "rond de H. Nicolaas": redactie.nicolaas@lumenchristi.nl
Copy inleveren en intenties aanvragen vóór 4 februari**

Kerktelevisie

De kerktelevisie is te volgen via de website: www.lumenchristi.nl/vieringen